

Inleiding Filippi

dr. Raymond R. Hausoul

Opbouw van Filippi

Lofprijis en gebed (1:1-11).

Gevangenschap en vooruitzicht (1:12-30).

Oproep tot eenheid (2:1-3:14).

- a. Voorbeeld van Christus (2:1-16)
- b. Voorbeelden van vrienden (2:17-30).
- c. Slechte voorbeelden van vijanden (3:1-3).
- d. Paulus verloochent zichzelf (3:4-14).

Oproep tot de hemelse wandel (3:15-21).

Oproep tot eenheid, vreugde en gebed (4:1-9).

Dank voor de ondersteuning (4:10-20).

Slotwoord (4:21-23)



Karl Barth
(1886-1968)

Wat zullen de engelen in de hemel toch lachen als ze tot elkaar zeggen: ‘Kijk, daar komt die ouwe Barth met zijn kar vol boeken!’



Blaise Pascal
(1623-1662)

Heer ik vraag niet voor gezondheid of ziekte, leven of dood. Ik vraag U, mijn gezondheid of ziekte, leven of dood te gebruiken voor Uw eer en mijn heil. U alleen, weet wat ik nodig heb. U bent de Heer; doe wat U wilt!

Geef mij, neem mij! Heer, ik weet, dat ik slechts één ding weet: Het is goed voor mij om U te volgen, en het is schadelijk voor mij om U te weerstaan.

Ik weet niet wat nuttig voor mij is: gezondheid of ziekte, rijkdom of armoede, en evenzo is het met alles van deze wereld. Deze keuze gaan boven het vermogen uit van mensen en engelen. Wat voor mij nuttig of schadelijk is, blijft mij verborgen. Het is uw geheim. Ik wil het niet doorgronden. Ik wil enkel aanbidden.